

## Nieuwsbrief Hineni Zeeland, september 2021.

Lieve familie en vrienden,

Het is alweer een tijd geleden dat jullie iets van ons gehoord hebben. In onze laatste nieuwsbrief hebben we jullie geschreven over de locatie die we gekocht hebben.

Op 1 maart vond de overdracht plaats bij de notaris in het bijzijn van onze hypotheekverstrekker en zijn vrouw. Dit feestelijke moment hebben we vervolgens op onze nieuwe stek gevierd en daar werden we door hen verrast met een mooi cadeau namelijk een prachtige John Deere grasmaaier. Deze komt erg goed van pas op zo'n groot terrein!



Vanaf het moment van de overdracht zijn we druk aan de slag gegaan. Op 20 maart zijn we verhuisd vanuit het appartement in Oostkapelle naar ons nieuwe adres. Met heel veel hulp hebben we veel werk kunnen verzetten.

We wilden de camping op 1 april kunnen openen, dit was één van de eerste prioriteiten. Er was veel achterstallig onderhoud.

Ook moest er een appartement klaargemaakt worden om te kunnen gaan verhuren.

Onze eigen woning moest klaargemaakt worden om er met twee gezinnen te kunnen wonen.

Daarnaast hebben we ook nog een verouderde stacaravan die op de camping staat aan de binnenkant geheel gerenoveerd. We hebben de afgelopen maanden heel wat hobbels moeten nemen op het gebied van elektriciteit, gas en waterleiding.



Tussen alle werkzaamheden door genieten we ook met volle teugen van deze prachtige plek !

De bloesemtijd was prachtig en nu hangen de bomen vol appels en peren. We hebben het gras laten groeien en daar paden tussendoor gemaakt. Het is een heerlijke plek om te zitten, te wandelen en tot rust te komen. De nieuwste aanwinsten, twee jonge poezen, geven ons en anderen veel liefde en plezier. De kippen lopen overdag lekker over het terrein en voorzien ons van heerlijke eitjes.

We hebben leuke en mooie ontmoetingen en gesprekken met campinggasten en met gasten in het appartement. Een ontmoeting was bijvoorbeeld met een vrouw die erg op zoek is naar rust en harmonie in haar leven. Ze was hier twee keer gedurende een periode van twee 2 weken. Ze was tot tranen toe bewogen en zei: “Wat is deze boomgaard een speciale plaats van rust. Ik ben helemaal emotioneel nu ik hier weer ben. Die rust hier is zo intens en bijzonder!”

We merken dat veel mensen op zoek zijn naar rust en die hier ook kunnen vinden. Ook zij genieten van deze mooie plek. Heel vaak verwoordden zij het als paradijs en oase. Dit is precies wat we van tevoren als grootste wens hadden! Wij geloven dat het de liefde van God is die mensen aanraakt. Wat een bemoediging is dit voor ons! Wat is dit een prachtige plek aan het worden.

Het concept “camping voor volwassen rustzoekers” voldoet zichtbaar aan een grote behoefte. We krijgen heel veel mooie positieve reacties. Daar zijn we enorm blij mee en dankbaar voor.



Wat betreft ons project Hineni Zeeland zitten we in de overgangsfase van agrarische bestemming naar woonbestemming. De officiële definitieve aanvraag is ingediend bij de gemeente Veere en wij zijn nu in afwachting van een antwoord, zodat we ons project verder vorm kunnen gaan geven met betrekking tot verbouwing van de schuur.



Ons eerste campingseizoen zit er bijna op. We kijken er met grote dankbaarheid, verwondering en plezier op terug en vertrouwen op onze God en Vader dat Hij ons stap voor stap verder zal leiden. We ervaren dat Hij bij ons is en in alles voor ons zorgt.

Als je graag een kijkje wilt komen nemen, ben je van harte welkom om onze locatie te bewonderen! Wel graag van tevoren even een belletje.

Hartelijke groet, Wilma & Hans, Lianne & Wim