



## Nieuwsbrief Hineni Zeeland januari 2024

Om te beginnen willen we u/jou een voorspoedig 2024 toewensen.

Als team van Hineni kijken we terug op een mooi en enerverend jaar. Ook van het afgelopen campingseizoen hebben we genoten. We kijken terug op een prima bezet seizoen en op vele mooie ontmoetingen en gesprekken met gasten.

Er is weer heel wat werk verzet op het terrein. Na diverse verstoppingen in de riolering bij ons huis hebben we besloten om weer te gaan graven en een deel van de riolering te vernieuwen. Dit was een klus van een paar weken. De vloeren van de douches in het sanitairgebouw waren aan een opknappbeurt toe, ook dit was een project van enkele weken, het moest weer op tijd klaar zijn voor het begin van het kampeerseizoen.

In februari hebben we een start gemaakt met herstel van een gedeelte van de schuur. Hier wordt een stilleruimte gecreëerd. Deze ruimte was voorheen opslagruimte en er zat een voormalige koelcel in waar de appels en peren werden opgeslagen. Het was ons verlangen om dit gedeelte als eerste te realiseren, omdat we geloven dat dit een belangrijke ruimte wordt voor gasten van Hineni. Een plek van stilte, rust, gebed, bezinning en de mogelijkheid voor het aanbieden van kleinschalige retraites. Ook voor mensen van de camping kan dit een plek zijn om zich even terug te trekken. Na hard werken zijn we nu zover dat de vloer er in ligt en dat we deze ruimte bijna in kunnen gaan richten.

We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we een jaar lang ondersteund zijn met giften door de PKN gemeenten van Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke. Zij hadden besloten om bij te dragen aan de inrichting van de stilteruimte. Ze hebben een aantal activiteiten voor ons georganiseerd, waaronder een kraampjesmarkt voor goede doelen in Meliskerke. In juli was er daar een braderie waar we wafels hebben helpen bakken. Hiermee hebben we meer bekendheid kunnen geven aan onze Stichting. In Biggekerke mochten we tijdens een zondagochtenddienst iets vertellen over Hineni. Ook hebben we de opbrengst van diverse collectes mogen ontvangen. We mochten met een kraam in de kerk van Meliskerke deelnemen aan de dorpentocht van Terres des Hommes. In september werd er vanuit Meliskerke een fietstocht georganiseerd. Het bedrag van het inschrijfgeld van de deelnemers was ook voor onze Stichting. Het eindpunt was een bezoek aan onze locatie waar ze konden genieten van koffie met appelgebak, met als afsluiting een rondleiding. In oktober vond de Kustmarathon weer plaats met als eindpunt Zoutelande. Wim en Lianne hebben op uitnodiging van de PKN Zoutelande meegedaan aan het voeten wassen van deelnemers, ook deze opbrengst was voor Hineni.

De afsluitende activiteit was een maaltijd in de Odulphskerk waarvoor ingeschreven kon worden door gemeenteleden. Het was een gezellige avond, met een mooie opkomst en een heerlijke maaltijd klaargemaakt door enkele enthousiaste gemeenteleden. De opbrengst van het inschrijfgeld was bestemd voor Hineni.

De enorme inzet en de opbrengst van deze geweldige ondersteuning was overweldigend.

Gedurende het jaar als de accommodaties vrij waren, hebben we diverse mensen voor Hineni kunnen laten verblijven in het appartement en de stacaravan. We hebben hen rust en aandacht kunnen bieden in de vorm van gesprekken en gebed. De time-out heeft hen goed gedaan. Het is zo mooi om te zien hoe ze weer keuzes konden maken om verder te gaan vanaf het kruispunt waar ze even waren "stilgezet".

Door het jaar heen zijn we door Marian en Ingrid, onze trouwe "groen" vrijwilligers, weer enorm geholpen in het onderhoud van het terrein. Ze genieten erg van het lekker buiten bezig zijn. Een aantal keer in het jaar komen we bij elkaar met een vaste gebedsgroep. Het doet ons goed om ook op deze manier ondersteund te worden.

De ontmoetingsruimte in de schuur heeft een voorlopige opknapbeurt gekregen, we hebben o.a. vloerbedekking gelegd, zodat het verblijf daar comfortabeler en warmer is in de winter. Een aantal keren per maand komen we hier bij elkaar met onze kerkgroep One Heart. De ruimte kan ook worden gebruikt voor kleinschalige feestjes. In de zomer is er een vrouwendag georganiseerd.

Een vervelende gebeurtenis voor Wilma was dat ze aan het begin van het seizoen haar enkel had gebroken. Het totale herstelproces heeft enkele maanden in beslag genomen. Later in het jaar is Hans aan zijn elleboog geopereerd. Beiden zijn gelukkig goed hersteld.

In juli is na een korte periode van ziekte de schoonzus van Hans en Wilma overleden op de jonge leeftijd van vijftig jaar. Dit was een zeer ingrijpende gebeurtenis in hun familie.

In de zomer heeft Boaz (zoon van Wim en Lianne die ook bij ons in huis woont) zijn studie voor orthomoleculair therapeut succesvol afgerond. Met zijn kennis op het gebied van gezondheid hebben we samen ook diverse gasten op de camping kunnen helpen en adviseren.

Het overlijden van de "oude" poes die hier was blijven wonen na de verhuizing van de vorige bewoners was voor ons een verdrietig moment.

Het was heerlijk voor ons als echtparen om in de zomerperiode met vakantie te kunnen gaan. Het is fijn dat we elkaar kunnen afwisselen en ook zelf van de zomer kunnen genieten.

Eind dit jaar hoopt Wim vervroegd te kunnen stoppen met zijn werk bij Stedin, zodat hij meer ruimte krijgt om zich te kunnen richten op de werkzaamheden op het terrein en meer betrokken kan zijn bij de contacten met gasten.

In het najaar konden we voor een mooi bedrag heel veel spullen, zoals kozijnen, deuren, etc. uit een kerk in Nieuwdorp halen. Dit was een hele klus met veel sloopwerk, maar het was de moeite waard. Deze materialen kunnen we goed gebruiken voor het herstel van de schuur.

Het laatste project van 2023 was een behandeling van de balken van de zolder in de schuur en de ontmoetingsruimte tegen houtworm. Hiervoor moesten we alle balken (40 meter schuur!) afborstelen om stofvrij te maken. Gelukkig hadden we hierbij hulp van enkele mensen van onze kerkgroep.

Het voormalige strandhuisje wat vrienden vorig jaar aan ons geschonken hebben, heeft ondertussen een hele metamorfose ondergaan. Het is geweldig om te zien wat er gedaan is door vrienden uit Kockengen. De binnenkant is klaar, nu wordt de buitenkant geïsoleerd en betimmerd. In de toekomst is dit weer een mogelijkheid om mensen een paar dagen te laten verblijven.

We zien en ervaren de liefde en zorg van God voor ons en de mensen die Hij op ons pad brengt. We geloven en vertrouwen dat Hij ons als Hineni wil zegenen om tot zegen te kunnen zijn op diverse manieren.

Mocht het lezen van deze nieuwsbrief iets in je wakker gemaakt hebben om op één of andere wijze een bijdrage te willen geven aan onze missie, laat het ons weten. Met meer mensen die ons bijvoorbeeld willen/kunnen helpen in het klaarmaken van de schuur kunnen we ons sneller en meer gaan richten op de reden waarom we hier zijn gaan wonen, namelijk een plek van rust creëren, waar we aandacht en zorg op maat kunnen geven aan mensen die dit nodig hebben. We merken en geloven dat hier veel behoefte aan is en dat wij een stukje oase mogen aanbieden om op adem te komen in deze woelige tijden waarin er zoveel op ons afkomt.

Tot slot willen we iedereen die ons op welke manier dan ook dit jaar heeft ondersteund en bemoedigd HEEL hartelijk bedanken!

Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze mooie locatie. Laat het ons vooraf even weten.

#### Dankpunten:

- Gods trouw
- Hulp van een aantal vrijwilligers

- Giften
- De ondersteuning die we aan gasten hebben kunnen bieden

Gebedspunten:

- Meer vrijwilligers
- Financiële en materiële voorzieningen om het terrein te kunnen onderhouden
- Gezondheid en visie voor ons als team

**Hartelijke groet, Hans en Wilma, Wim en Lianne**

